



Wie houdt van intieme en sfeervolle dineetjes moet zeker eens restaurant Euryanthe aandoen. Door het kaarslicht en de rustgevende muziek waan je je in een opera van Weber. Dat is ook de bedoeling want de uitbaters vernoemden hun restaurant naar die opera.

Ook in de creaties van chef Stefan Vanhove vind je dezelfde romantiek en passie terug. Vanhove typeert zijn borden als zuiders beïnvloed met respect voor de seizoenen. Daarbij denk je bijvoorbeeld aan: 'Zeetong gevuld met kreeft en bieslooksaus', 'Krokant gebakken kalfszwezeriken met een graantjesmosterd' of 'Gebakken ganzenlever met spaghetti van Jonagoldappel'. Naast de keuzegerechten van de kaart en de suggesties volgens marktaanbod, presenteert gastvrouw Ingrid een viergangenmenu met aangepaste wijnen.

In het strakke interieur voert het sprookjesachtig wit de boventoon. Vooral wie graag dineert in een afgesloten omgeving, zal de sobere sfeer weten te waarderen. Maar ook het verwarmde overdekte terras of het tuinterras ademen die zelfde rust. Zin om romantiek in al zijn facetten te beleven, dan rest er je één adres: restaurant Euryanthe.